



(Dutch) سمندری گنبد

Oceanische Koepel



Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi کامش برہانوم
العلیٰ القاسمی

سَمُندری گنبد

Samundari Gumbad

Oceanische Koepel

Deze toespraak was geleverd door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allama Maulana Abu Bilal Mohammed Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ in het Urdu. De vertaling Majlis heeft dit boekje vertaald vanuit het Urdu naar het Nederlands. Als u enige fouten in de vertaling of in de componering vindt, informeer vertaling Majlis op het volgende post- of emailadres met de intentie van beloning [Šawāb].

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'a voor het lezen van het boek

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren wat u bestudeert, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

O Allah عَزَّوَجَلَّ Open de deur van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Durud Sharief (Salat 'Alan Nabi/ Vredesgroet) ﷺ 7 één keer voor en na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Oceanische Koepel..... 1

| | |
|--|----|
| Voortreffelijkheid van Vredesgroet..... | 1 |
| Gewonde Vinger..... | 4 |
| Kus Dagelijks de Drempel van het Paradijs..... | 5 |
| Twee slaven bevrijd op het heffen van de stem voor de moeder..... | 6 |
| Verdien de beloning van Hajj-e-Mabrur (Geaccepteerde Hajj) keer op keer..... | 7 |
| Metgezel in het Paradijs | 8 |
| Ongehoorzaamheid tegen ouders is ook een Bestrafing in het Wereldse leven..... | 9 |
| Degene werd stom voor het niet antwoorden van zijn moeder..... | 10 |
| Ouders kunnen zich beter onthouden van vervloeken..... | 10 |
| Zal moeten Terugkeren ook al bent u in het Buitenland..... | 11 |
| Zuigeling begon te Praten!..... | 12 |
| Lopen van zes Mijl op Stenen die Blaren veroorzaken terwijl men zijn Moeder op Schouders draagt..... | 14 |
| Wat als een Man een Kind moest Baren in plaats van een Vrouw... | 15 |
| Vrouw verdient Respect | 16 |
| Uitleg van de regels betreffende Borstvoeding..... | 16 |
| Het is een Verplichting om Gehoorzaam te zijn zelfs aan Wrede ouders..... | 17 |
| Moeder verdraagt de uitwerpselen van haar kinderen in hun kindertijd | 19 |
| Overledene lijkt op een Ezel | 20 |

| | |
|--|----|
| Aanbidding van een Ongehoorzame wordt Niet geaccepteerd .. | 21 |
| Degenen die zijn Ouders Uitscheldt | 22 |
| Degene Hangend aan de Takken van Vuur..... | 23 |
| Zoveel Vlammen als regendruppels | 24 |
| Graf breekt de ribben..... | 24 |
| Zal het Paradijs niet binnen gaan..... | 24 |
| Als ouders ruzie maken wat moeten de kinderen doen? | 25 |
| Als ouders opdracht geven om de baard te scheren, gehoorzaam niet | 26 |
| Wat moet men doen als zijn ouders komen te overlijden terwijl zij niet tevreden waren met hem? | 26 |
| Schulden afbetalen van je ouders | 27 |
| De beloning voor het bezoeken van de graven van ouders op vrijdag | 28 |
| Madani Channel zal Madani Veranderingen brengen in elke huis .. | 28 |
| Been werd afgesneden door Moeders Vervloeking | 30 |
| Verontschuldig je aan je ouders door te vallen op hen voeten | 31 |
| 15 Sunnahs en manieren van lopen | 33 |

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Oceanische Koepel¹

*Hoe lui Satan je ook laat voelen, lees dit boekje volledig uit. Je zal trillen van Goddelijke angst, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** met de wil van Allah.*

Voortreffelijkheid van Vredesgroet

Een oude vrome man droomde over een persoon na zijn dood en vroeg, **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ** Hoe heeft Allah **عَزَّوَجَلَّ** u behandeld? Hij zei: ‘Allah **عَزَّوَجَلَّ** heeft mij vergeven.’ De vrome man vroeg: ‘Wat was de reden hiervoor?’ Hij antwoordde: ‘Ik schreef overleveringen in de aanwezigheid van een Muhaddis (Hadis geleerde). Eens, reciteerde hij vredezegeningen voor de Geliefde en Gezegende Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Ik reciteerde (ook) luid vredezegeningen. Wanneer andere aanwezigen dit hoorden,

¹ Amir-e-Ahl-e-Sunnat **دَاعِي بَرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ** leverde deze toespraak tijdens een wekelijkse Sunnah Inspirerende Bijeenkomst van Dawat-e-Islami (de globale en non-politieke beweging voor de verspreiding van Quran en Sunnah – op de 18de van Rajab-ul-Murajjab, 1431 AH, 1 Juli, 2010). Het wordt gepubliceerd met aantal aanvullingen en toevoegingen. (Majlis Maktaba-tul-Madinah)

begonnen zij ook luid vredeszegeningen te reciteren. Daarom, heeft Allah **عَزَّوَجَلَّ** ons allen vergeven door de zegeningen ervan. ’

(*Al-Qaul-ul-Badī*, pp. 254)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Allah **عَزَّوَجَلَّ** stuurde een Openbaring naar Sayyiduna Sulayman **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** met de opdracht om naar de kust van de oceaan te gaan zodat hij getuige zou zijn van een demonstratie van Zijn Almacht. Sayyiduna Sulayman **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** ging daar naartoe met zijn metgezellen maar merkte niks op. Daarom, gaf hij **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** opdracht aan een jinn om te duiken in de oceaan en informatie hierover te geven. Na terugkomst vanuit de oceaan zei de jinn: ‘Ik kon de zeebodem niet bereiken noch heb ik iets (opmerkelijks) gezien.’ Hij **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** gaf de opdracht aan een krachtigere jinn die twee keer zo diep dook als de eerste jinn; maar ook hij kon geen informatie vinden. Toen gaf hij **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** de opdracht aan zijn minister Asif Bin Barkhiya **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** .

Kort daarna, bracht Asif bin Barkhiya **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** een groot, vier deurs, wit gekleurde oceanische koepel in het gezegende hof van Sayyiduna Sulayman **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**. Één deur was gemaakt van parels, de tweede van robijnen (Yaqut), de derde van diamanten en de vierde was samengesteld van smaragden (Zamurrud). Er was geen enkele druppel water in de oceanische koepel, ondanks dat alle vier deuren open waren.

Binnenin de oceanische koepel, was een zeer knappe jongenman, keurig en schoon gekleed, die zich bezig hield met het verrichten van Salaat. Toen hij zijn Salaat had voltooid, gaf Sulayman **عَلَى نَبِيِّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** Salaam aan hem en vroeg over de geheimen van deze oceanische koepel. Hij zei: O Profeet van Allah **عَلَى نَبِيِّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**! Mijn vader was gehandicapt en mijn moeder was slechtziend (blind) Ik heb zeventig jaar voor hen gezorgd. Voordat mijn moeder heenging, smeekte ze. ‘O Allah **عَدَّوَجَلَّ**! Schenk mijn zoon een lang rechtvaardig en gezond leven.’ Voordat mijn vader heen ging, smeekte hij, ‘O Allah **عَدَّوَجَلَّ**! Schenk mijn zoon de mogelijkheid om aanbidding te verrichten op zo een plek waar Satan hem niet kan belemmeren.’

Ik zag deze oceanische koepel toen ik naar de kust van de oceaan kwam na de begrafenis van mijn geliefde vader en ik ging naar binnen. Ondertussen, kwam er een engel en nam deze koepel naar de diepte van deze oceaan. Bij navraag van Sayyiduna Sulayman **عَلَى نَبِيِّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** zei hij dat hij hier was gekomen in de gezegende tijd van Sayyiduna Ibrahim **عَلَى نَبِيِّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**. Sayyiduna Sulayman **عَلَى نَبِيِّتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** besepte zich dat hij tweeduizend jaar in deze oceanische koepel heeft geleefd maar dat hij nog steeds jong is. Geen enkele haar op zijn hoofd was wit geworden.

Met betrekking tot zijn voedsel zei hij: ‘Elke dag brengt een groene vogel iets geelachtigs in zijn snavel en ik eet het op. Het

bevat alle smaken van de wereld. Het voldoet mijn honger en dorst. Bovendien, blijf ik veilig van warmte, kou, slaap, luiheid, slaperigheid, eenzaamheid, angst en verschrikkingen.' Daarna op verzoek van de jongeman en opdracht van Sayyiduna Sulayman عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام, tilde, Shaykh Asif bin Barkhiya رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ de oceanische koepel op en bracht het terug naar de zeebodem.

Na deze gebeurtenis zei Sayyiduna Sulayman عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام: 'O mensen! Moge Allah عَزَّ وَجَلَّ Zijn Genade op jullie neerdalen. Hebben jullie opgemerkt hoe groot de zegeningen zijn van de smeekbedes van ouders die verhoord worden! Vermijd ongehoorzaamheid naar je ouders.' (*Raud-ur-Riyahin*, pp. 233)

Moge de genade van Allah عَزَّ وَجَلَّ op hun neerdalen en moge wij worden vergeven omwille van hen.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Beste Islamitische broeders! Het is duidelijk dat het verzorgen van ouders een grote eer is. Als zij tevreden zijn (met ons) en smeekbedes verrichten voor ons, worden wij succesvol. Luister naar nog een gelijkwaardige overlevering en wees verheugd.

Gewonde Vinger

Sayyiduna Bayazid Bistami قُدِّسَ سِرُّهُ السَّنَابِي heeft gezegd: Mijn moeder vroeg mij om water op een koude winternacht. Ik

bracht het glas met water maar ze was in slaap gevallen toen ik kwam. Ik vond het niet gepast om haar wakker te maken; daarom, ging ik naast haar staan met het glas water wachtend tot ze wakker zou worden. Ik stond al een geruime tijd te wachten met het water en een beetje van het water was gaan vloeien op mijn vingers, waardoor mijn vinger was gevoren aan het glas.

Toen mijn moeder wakker werd, gaf ik haar het glas met water. Zodra mijn gevoren vinger die vast zat aan het glas, werd gescheiden van het glas, kwam ook de huid af en begon te bloeden. Bij het zien van dit, vroeg mijn moeder ‘Wat is dit?’ Ik vertelde haar het hele voorval. Toen verhief ze haar handen en maakte de smeekbede: ‘O Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Ik ben tevreden met hem, wees U ook tevreden met hem.’ *(Nuzha-tul-Majalis, Vol. 1, pp. 261)*

Moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** genade op hen laten neerdalen en moge wij worden vergeven worden omwille van hen.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Kus Dagelijks de Drempel van het Paradijs

De gelukkigen onder ons, van wie de ouders nog leven, moeten minstens één keer per dag de voeten en handen van de ouders kussen. Er is een grote beloning voor het respecteren van de ouders. De Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** heeft gezegd:

‘الْحَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ’ ‘Het Paradijs ligt onder de voeten van jullie moeders.’ Dus goed zijn voor hen wordt beloond met het binnentreden van het Paradijs. (*Musnad-ush-Shahab, Vol. 1, pp. 102, Hadiš119*) Daarom is het behandelen van je ouders met liefde, een middel het paradijs binnen te treden.

Op pagina 88 van Bahar-e-Shari’at, volume 16 gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, staat vermeld: ‘Men kan ook de voeten kussen van de moeder.’ Het is aangegeven in een Hadis: ‘Degene die de voeten van zijn moeder heeft gekust, het is net alsof hij de drempel van het Paradijs heeft gekust.’

(*Dur-re-Mukhtar, Vol. 9, pp. 606*)

Twee slaven bevrijd op het heffen van de stem voor de moeder

Wanneer men zijn moeder of vader ziet aankomen, moet hij uit respect opstaan. Spreek niet met hen door hun aan te kijken. Wanneer zij u roepen, zeg dan direct Labbaik (Hier ben ik). Spreek hun aan met respectvolle woorden (en laat uw stem nooit boven die van hun uitkomen). Toen Sayyidunah ‘Abdullah Bin ‘Awn’s moeder hem riep; terwijl hij haar antwoordde, rees zijn stem een beetje hoog. Ter compensatie bevrijdde hij twee slaven. (*Hilyat-ul-Auliya, vol. 3, pp. 45, Hadiš 3103*)

Verdien de beloning van Hajj-e-Mabrur (Geaccepteerde Hajj) keer op keer

هُسِبْنَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ! Hoeveel waarde hechtten onze vrome voorgangers رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ الْعَمِيْنُ aan hun ouders en hoe mooi was hun Madani gedachtegang! Waar zullen wij twee slaven vandaan krijgen! Helaas! In zulke zaken, hebben wij het enthousiasme niet om 'twee kippen' of zelfs om twee eieren te offeren op het pad van Allah عَزَّوَجَلَّ. Moge Allah عَزَّوَجَلَّ ons de bekwaamheid geven om de status van ouders te begrijpen.

اَمِيْنٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

Laten we overvloedig gratis beloningen verdienen zonder iets uit te geven. Kijk naar uw ouders met respect en liefde. Hoe mooi is het om te kijken naar uw ouders met een barmhartige blik! De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Wanneer kinderen naar hun ouders kijken met een barmhartige blik, Allah عَزَّوَجَلَّ schrijft dan de beloning van Hajj-e-Marbrur (geaccepteerde Hajj) voor elke (zodanige) blik.' De Heilige Metgezellen عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ vroegen: 'Zelfs als iemand honderd keer per dag naar hun kijkt?' De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ zei: 'Ja, Allah عَزَّوَجَلَّ is de Grootste en Atyab (de Zuiverste).' (*Shu'ab-ul-Iman, vol. 6, pp. 186, Hadiš 7856*)

Ongetwijfeld, Allah عَزَّوَجَلَّ heeft macht over alles. Hij عَزَّوَجَلَّ kan geven zoveel Hij عَزَّوَجَلَّ wilt. Hij عَزَّوَجَلَّ is niet hopeloos of

afhankelijk van iemand dus als iemand 100 keer per dag naar zijn ouders kijkt met een barmhartige blik, zal Allah عَزَّوَجَلَّ hem de beloning schenken van honderd geaccepteerde Hajj.

Metgezel in het Paradijs

Eens vroeg Sayyiduna Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ aan Allah عَزَّوَجَلَّ: ‘O de meest Vergevensgezind! Toon me mijn metgezel in het Paradijs.’ Allah عَزَّوَجَلَّ zei: ‘Ga naar zo en zo stad. Daar zal je zo en zo slager vinden; hij zal jouw metgezel in het Paradijs zijn.’ Daarom ging Sayyiduna Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ naar de slager. (Ondanks hij hem niet kende en aannam als een reizende gast). Nodigde hij hem uit. Toen ze allebei zaten om te eten, zette hij een hele grote mand naast hem. Hij nam één hap zelf en deed twee stukken in de mand. Ondertussen, werd er door iemand op de deur geklopt.

De slager stond op en ging naar de deur. Sayyiduna Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ keek in de mand en vond daar een oude man en vrouw in. Zodra ze keken naar Sayyiduna Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ verscheen er een glimlach op hun gezicht. Ze getuigden de Profeetschap van Sayyiduna Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ en ze overleden op dat moment.

Toen de slager terug kwam en keek naar zijn overleden ouders in de mand, begreep hij de hele situatie en kuste de handen van Profeet Sayyiduna Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ en zei: ‘U bent Allah’s عَزَّوَجَلَّ Profeet Musa عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Sayyiduna Musa

عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ vroeg: ‘Hoe heb jij mij herkend?’ Hij zei: ‘Mijn ouders verrichten elke dag nederige smeekbedes: O Allah عَزَّوَجَلَّ! Schenk ons de dood tijdens het aanschouwen van Profeet Sayyiduna Musa عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Op hun plotselinge dood realiseerde ik me dat U Sayyiduna Musa عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ moest zijn.’ De slager zei verder: ‘Steeds als mijn moeder voedsel at, deed ze een smeekbede voor mij uit in vreugde op de volgende manier: O Allah عَزَّوَجَلَّ! Maak mijn kind de metgezel van Sayyiduna Musa عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ in het Paradijs.’ Sayyiduna Musa عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ zei: ‘Gefeliciteerd! Allah عَزَّوَجَلَّ heeft jouw mijn metgezel in het Paradijs gemaakt.’

(Nuzha-tul-Majalis, Vol. 1, pp. 266)

Moge de Barmhartigheid van Allah عَزَّوَجَلَّ op hun neerdalen en mogen wij vergeven worden omwille van hun!

Ongehoorzaamheid tegen ouders is ook een Bestrafing in het Wereldse leven

Beste Islamitische broeders! Heeft u zojuist gehoord in hoeverre de smeekbedes van ouders voor hun kinderen worden geaccepteerd! Als ouders boos worden en smeekbedes verrichten tegen hun kinderen; worden die ook geaccepteerd. Daarom, moet u uw ouders altijd gelukkig houden.

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: ‘Ouders zijn jouw Hel en jouw Paradijs.’

Op een ander moment heeft de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ gezegd: ‘Als Allah عَزَّوَجَلَّ wilt, kan Hij عَزَّوَجَلَّ de straf van elke zonde uitstellen tot de Dag des Oordeels maar Hij عَزَّوَجَلَّ straft degene die ongehoorzaam is aan de ouders in deze wereld.

(Al-Mustadrak, Vol. 5, pp. 216, Hadiš 7345)

Degene werd stom voor het niet antwoorden van zijn moeder

Het is overgeleverd dat een man werd geroepen door zijn moeder maar hij gaf geen antwoord terug. Hierdoor, vervloekte zijn moeder hem en werd hij stom als gevolg.

(Bir-rul-Walidain Li-arushi, pp. 79)

Ouders kunnen zich beter onthouden van vervloeken

Beste Islamitische broeders! U heeft opgemerkt! Degene die zijn moeders roeping niet antwoorde, werd meteen stom! Er zijn vele Madani Parels van waarschuwingen voor degene die ongehoorzaam zijn naar hun ouders, maar er is ook een groot punt waar ouders over moeten nadenken. Vooral die moeders die hun kinderen vervloeken door te zeggen; *Moge jij vernietigd worden, moge jij ziek worden* etc. zij moeten hun tong in controle houden. Misschien is het de tijd van acceptatie en als de smeekbede wordt geaccepteerd, kan het kind in moeilijkheden terechtkomen en overduidelijk ook problemen

voor zichzelf veroorzaken. Nu zal de moeder gespannen zijn daarom is het altijd het beste om in het voordeel van de kinderen smeekbedes te verrichten.

Zal moeten Terugkeren ook al bent u in het Buitenland

Zonder twijfel, het is een grote eer om te reizen met de Madani Qafilahs van Dawat-e-Islami met de liefhebbers van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ om de Sunnah te leren. Het is ook een groot voorrecht om te reizen in de Madani Qafilahs van Dawat-e-Islami naar het buitenland en daar te verblijven voor 12 maanden of 25 maanden maar als ouders hierdoor gekwetst worden of als zij hierdoor in problemen komen, reis dan helemaal niet.

Het doel van het verspreiden van het Madani werk van Dawat-e-Islami over de wereld is niet het verkrijgen van lof maar voor het verkrijgen van de Tevredenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ en de Tevredenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ kan nooit verkregen worden door de gevoelens van ouders te kwetsen.

Bovendien, mensen die werken of zaken doen in andere steden of andere landen moeten alleen reizen met goedkeuring van hun ouders. Houd dit in gedachten zoals het is geschreven op pagina 202 van Bahar-e-Shari'at, volume 16, gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah: Als de zoon in het buitenland is en zijn

ouders roepen hem. Dan moet hij terugkeren naar hen. Schrijven van een brief is niet voldoende. Zo ook, als de ouders eisen dat hij hun verzorgt moet hij terug keren en hun verzorgen.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Zuigeling begon te Praten!

Wanneer ouders roepen, wacht dan niet met het antwoorden zonder geldige reden. Sommige mensen zijn erg nalatig in deze aangelegenheid en moge Allah عَزَّوَجَلَّ het verbieden, ze vinden het uitstellen van het beantwoorden helemaal niet slecht. Als vrijwillige Gebed (Nafl) wordt verricht en de ouders zijn niet op de hoogte hiervan en zij roepen haastig, dan moet degene antwoorden door het gebed te verbreken (*Derived from: Bahār-e-Sharī'at, vol. 1, pp. 638*). (Hoewel het Wajib (noodzakelijk) is om Nalf Salaat opnieuw te verrichten).

Degenen die de gevoelens van hun ouders kwetsen door hun roep te negeren zonder enige reden, begaan een grote zonde wat naar het Hellevuur zou kunnen leiden. De moeder is hoe dan ook moeder. Soms door verwarring komt er iets slechts uit haar mond tegen haar kinderen; en als het de tijd is van de acceptatie van de smeekbedes, dan komen de kinderen in problemen. In dit verband, is hier een leerzame verhaal van

een vrome man uit Bani Israil dat is overgeleverd in het boek van Bukhari:

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft overgeleverd: Er was een persoon genaamd Juraji in Bani Israil. Hij was Salaat aan het verrichten terwijl zijn moeder kwam en hem riep maar hij gaf geen antwoord. Hij dacht: Zal ik de Salaat verrichten of haar antwoorden? Zijn moeder kwam weer (en vervloekte hem omdat zij geen antwoord van hem kreeg): O Allah عَزَّوَجَلَّ! Laat hem niet heengaan voordat hij het gezicht ziet van een schaamteloze vrouw. [De Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ overleverde verder ook] Jurayj was een keer op zijn plek van aanbedding. Een vrouw zei: Ik ga hem verleiden. Ze kwam en begon tegen Jurayj te praten maar hij (Jurayj) negeerde haar.

Uiteindelijk ging ze naar een herder en gaf zichzelf aan hem. Als resultaat hiervan, baarde ze een kind en associeerde het kind aan Jurayj. Mensen kwamen naar Jurayj en braken zijn plek van aanbedding en schopten hem eruit en spraken slecht over hem.

Jurayj verrichte wassing en verrichte het gebed en kwam toen naar het kind en zei: O kind! Wie is je vader? Hij antwoorde: Zo en zo herder. Vervolgens boden de mensen aan om Jurayj zijn plek van aanbedding van goud te maken. Hij zei: Nee, maak het zoals het was (van aarde).

(Bukhari, Vol. 2, pp. 139, Hadiš 2482; Muslim, pp. 1380, Hadiš 2550)

Moge de Barmhartigheid van Allah ﷺ op hun neerdalen en moge wij vergeven worden omwille van hun!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Lopen van zes Mijl op Stenen die Blaren veroorzaken terwijl men zijn Moeder op Schouders draagt

Er zijn zoveel rechten van ouders waarvan wij nooit vrijgesteld kunnen worden. Eén Metgezel رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ zei in het gezegende hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Er waren zulke extreem hete stenen op de weg dat als niet gekookt vlees erop zou worden gezet zou het geroosterd worden. Ik nam mijn moeder op mijn schouders en droeg haar zes mijl op die weg. Ben ik vrij van de rechten van mijn moeder? De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei: Misschien, is dit een vergoeding van één van de weeën die zij heeft moeten doorstaan tijdens jouw geboorte. (*Mu'jam Saghir, Vol. 1, pp. 92, Hadiš 256*)

Moge Allah ﷺ zijn genade op hun neerdalen en ons vergeven omwille van hun!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Wat als een Man een Kind moest Baren in plaats van een Vrouw...

Beste Islamitische broeders! Ongetwijfeld, doorstaat een moeder vele moeilijkheden voor haar kind. Alleen een moeder kan de pijn begrijpen die zij verdraagt tijdens de bevalling. Wat een geluk voor de man dat hij bespaard is van de moeilijkheden van de bevalling. A'la Hazrat رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Mujaddid van de Ummah, degene die de Sunnah liet herleven, vernietiger van innovatie, Maulana, Shah Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd in Fatawa Razaviyyah, volume 27, pagina 101: Vrouwen doorstaan moeilijkheden voor een lange periode terwijl een man alleen plezier ervaart. Ze houden het kind in hun baarmoeder voor negen maanden en doorstaan de moeilijkheden in lopen, opstaan, zitten en ze riskeren bijna de dood bij elke samentrekking tijdens de bevalling. De vrouwen die de pijn verdragen van de postnatale-bloedingperiode en daar niet door kunnen slapen. Daarom openbaart Allah عَزَّوَجَلَّ:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ

Zijn moeder heeft hem gedragen met pijn, en heeft hem gebaard met pijn; en droeg hem en hem zogen is voor 30 maanden.

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 26, Al-Ahqaf, Verse 15)

Dus het is net alsof zij veroordeeld wordt tot 3 jaar zwaar werk voor elk kind dat zij baart. Als een man 'een kleine muis' moest

baren, dan zou hij het nooit meer durven te ervaren in zijn gehele leven. (*Fatawa Razawiyyah, Vol. 27, pp. 101*)

Vrouw verdient Respect

Beste Islamitische broeders! De gezegende Fatwa van A'la Hazrat رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ beschrijft hoe gerespecteerd een moeder is en hoe belangrijk een vrouw is. Een man moet meer welwillend zijn naar zijn vrouw tijdens de zwangerschap. Hij moet haar helpen in alles. Hij moet haar geen enkel zwaar werk laten verrichten. Hij moet haar geen stress geven door naar haar te schreeuwen of door een andere manier. Eigenlijk, moet hij haar zoveel mogelijk rust geven als mogelijk is. Wanneer hij zijn kind liefheeft, moet hij ook met een barmhartige blik kijken naar de moeder van het kind (en zichzelf herinneren) aan de moeilijkheden die zij doorstaan heeft tijdens de geboorte van zijn geliefde kind.

Uitleg van de regels betreffende Borstvoeding

De vers uit de Heilige Quran die vermeld is in de gezegende Fatwa van A'la Hazrat رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: 'En zoog hem voor dertig maanden' is gerelateerd aan de vestiging van melk en het verbod van Nikah (trouwen).

Het is vermeld op pagina 36 van Bahar-e-Shari'at, volume 2 [gepubliceerd door Maktaba-tul-Madinah, de publicerende afdeling van Dawat-e-Islami]: Een zuigeling wordt borstvoeding

gegeven voor twee jaar (volgens Hijri jaartal). Meer dan dit is niet toegestaan, zowel voor de zuigeling die een meisje of jongen is. Het is onder sommige mensen een misverstand dat een meisje voor twee jaar borstvoeding krijgt, maar een jongen twee en een half jaar.

Dit is niet correct. Deze regel (van twee jaar) is alleen van toepassing op borstvoeding. Voor het verbod (Haram) van Nikah is de periode twee en half jaar. Met andere woorden, ook al is het Haram om een baby borstvoeding te geven na 2 jaar, Hurmat-un-Nikah [verbod op Nikah], zal nog steeds geldig zijn als zij de baby binnen 2 en een half jaar borstvoeding geeft volgens Hijri jaren. Echter, als zij de baby voedt na 2 en een half jaar, wat niet toegestaan is, zal de regel van Hurmat-un-Nikah niet geldig zijn [Nikah zal niet Haram zijn].

Het is een Verplichting om Gehoorzaam te zijn zelfs aan Wrede ouders

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Abbas رضي الله تعالى عنه heeft vermeld dat de Heilige Profeet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم heeft gezegd: Degene van wie de ochtend op zo een manier was dat hij gehoorzaam was aan zijn ouders voor hem zullen twee poorten van het Paradijs worden geopend in de ochtend en als één van de twee (ouders) leeft dan wordt één poort geopend. En degene van wie de avond op zo een manier was dat hij ongehoorzaam was naar

Allah عَزَّوَجَلَّ voor de rechten van zijn ouders, voor hem worden twee poorten van de Hel geopend, vanaf de ochtend en als één van hun (ouders) leeft, dan wordt alleen één poort geopend. Een persoon vroeg: ‘Zelfs als de ouders wreed zijn naar hem.’ Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoorde: ‘Ook al zijn ze wreed, ook al zijn ze wreed, ook al zijn ze wreed.’

(Shu'ab-ul-Iman, Vol. 6, pp. 206, hadiṣ 7916)

Beste Islamitische broeders! Ongetwijfeld, de persoon die zijn ouders gelukkig houdt is zeer gelukkig. Degene die zijn ouders niet gelukkig houdt, voor hem is er niets anders dan vernietiging. Allah عَزَّوَجَلَّ zegt in het vijftiende hoofdstuk Bani Israil, vers 23-25.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۗ

Behandel je ouders met goedheid; Als één van hen of beiden een oude leeftijd bereiken in jou aanwezigheid, zeg dan geen ‘uff’ (of enige uiting van walging) naar hen toe en berisp hen niet, en spreek tot hen met respect. En spreid voor hen de armen van nederigheid met een teder hart, en zeg, ‘Mijn Heer! Heb genade met hen

beiden want zij hebben mij opgevoed toen ik een kind was.’ Jouw Heer is goed bewust van hetgeen dat zich in jouw hart bevind.
[Kanz-ul-Īmān (Translation of Quran)] (Part 15, Banī Isrāīl, verse 23-25)

Moeder verdraagt de uitwerpselen van haar kinderen in hun kindertijd

Beste Islamitische broeders! In de hier bovengenoemde vers; Allah ﷻ heeft de opdracht gegeven om aardig te zijn jegens ouders en benadrukt om voor hen te zorgen in hun oude dagen. De oude leeftijd van ouders brengt men zeker beproevingen. Soms in oude leeftijd, bevuilen ouders hun bed en kinderen raken geïrriteerd maar houd in gedachten dat het zorgen voor ouders in zo een staat verplicht is. Kijk! Een moeder ruimt ook de uitwerpselen van haar kind op in hun kindertijd.

Door de hoge leeftijd en verschillende ziektes, ongeacht hoe geprikkeld zij worden, ongeacht hoeveel zij mopperen, een probleem maken zonder reden, ongeacht hoeveel zij ook vechten, ook al maken zij uw leven ellendig, maar toch moet men geduldig zijn en hun respecteren. Het is niet eens toegestaan voor men om ‘uff’ te zeggen tegen hun, laat staan om onrespectvol te zijn of te schreeuwen naar hen, anders bent u in groot verlies met als gevolg ondergang in deze wereld en het Hiernamaals. Degene die de gevoelens van zijn ouders kwetst, wordt vernederd en is vervloekt in deze wereld en verdient ook de straf in het Hiernamaals.

Dil dukhana chor dayn Man Bap ka

Warnah is mayn hay khasarah ap ka

*Stop met het kwetsen van de gevoelens van de ouders
Anders zul je grote schade berokkenen*

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 377)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Overledene lijkt op een Ezel

Sayyiduna ‘Awwam Bin Hawshab رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ (hij was van de Tabi’ Taba’iin en is heen gegaan in 148 Hijri) heeft gezegd: ‘Ik liep een keer langs een begraafplaats vlakbij een dorp. Na de Salaat van Asr, splitte één van de graven open en een man kwam eruit van wie het hoofd leek op het hoofd van een ezel en de rest van het lichaam was net als dat van een mens. Hij balkte drie keer, als een ezel en ging terug in het graf, en het graf ging dicht. Een oude vrouw was in de buurt katoen aan het naaien. Een andere vrouw vroeg mij: ‘Zie je die oude vrouw? Ik vroeg: ‘Wie is zij?’ Ze zei dat de oude vrouw de moeder is van diegene in het graf.

Hij was een dronkaard, wanneer hij ging drinken en in de avond terug kwam adviseerde zijn moeder hem: ‘O mijn kind, vrees Allah عَزَّوَجَلَّ. Hoe lang ga je zo een onzuiver ding nog drinken!’ Hij gaf haar antwoord: ‘Je balkt als een ezel.’ Hij stierf

na het salaat van Asr. Sinds de dag dat hij is gestorven, elke dag na Salaat Asr split zijn graf open en balkt hij drie keer als een ezel en gaat terug in zijn graf, en de graf sluit zich daarna.

(At-Tarhib wat-Tarhib, Vol. 2, pp. 226, Hadiš 17)

Aanbidding van een Ongehoorzame wordt Niet geaccepteerd

Beste Islamitische broeders! We vragen vergiffenis in het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ, de Meest Genadevolle en Vergevensgezinde en smeken Hem voor bescherming in het Hiernamaals. Kwetsen van de gevoelens van één van de ouders leidt tot verlies en zware straf. Het is vermeld in een Hadith: 'عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ' *Kwelling van het graf is een realiteit.*

(Sunan Nasai, pp. 225, Hadiš 1305)

Soms wordt er een glimp vertoond in de wereld zodat men hier een les van kan leren. A'la Hazrat Imām-e-Ahl-eSunnat, Mujaddid van Ummaḥ, Shāḥ Imām Aḥmad Razā Khān رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft het volgende gezegd in antwoord op één van de vragen die aan hem werd gevraagd betreffende ongehoorzaamheid van de vader. 'Ongehoorzaamheid van de vader is ongehoorzaamheid van Allah عَزَّوَجَلَّ en ontevredenheid van de vader is de ontevredenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ als een persoon zijn ouders tevreden stelt, zijn zij het Paradijs voor hem; en als hij hun ontevreden stelt zijn zij zijn Hel. Geen van zijn Fard

(verplichtingen), Nafl (vrijwillige) of andere goeden daden zullen worden geaccepteerd tot dat hij zijn vader tevreden heeft gesteld. Naast de straffen van het Hiernamaals, zullen zware momenten hem overkomen in deze wereld en er is een gevaar dat hij مَعَادَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ niet de Kalimah (geloofbelijdenis) zal lezen op het moment van doodgaan.’ (*Fatawa Razawiyyah, Vol. 24, pp. 383-385*)

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ verbieden, zelfs als de ouders kafir (ongelovigen) zijn, is het noodzakelijk om vriendelijk voor hen te zijn, binnen de regels van Shari’ah. Op pagina 452 van Bahar-e-Shari’at, volume 2 [de 1182-pagina publicatie van Maktaba-tul-Madinah, van Dawat-e-Islami], Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ schrijft met een referentie naar ‘Alamgiri, ‘Als ouders van een Moslim, kafir (ongelovigen) zijn en zij vragen hem om hen mee te nemen naar hun eigen plek van aanbedding dan moet hij dat niet doen, en als zij vragen om hen vandaar terug te brengen, dan kan hij hen terug brengen.

(*Fatawa Alamgiri, Vol. 2, pp. 350*)

Degenen die zijn Ouders Uitscheldt...

Degenen die gewend zijn om beledigende woorden uit te spreken over hun moeders, zijn erg slechte mensen. Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ schrijft op pagina 195 van Bahar-e-Shari’at, Volume 16 [de 312-pagina publicatie van

Maktaba-tul-Madinah, dat de Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: Het is een van de grootste zondes dat een persoon zijn ouders uitscheldt. Mensen vroegen: ‘Ya RasulAllah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ is er iemand die zelfs zijn ouders uitscheldt? ‘Hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: ‘Ja. Dt gebeurt wanneer hij iemand anders zijn vader uitscheldt, (en) de andere persoon zijn eigen vader uitscheldt, en wanneer hij iemand anders de moeder uitscheldt, die persoon zijn eigen moeder uitscheldt. (*Muslim, pp. 60, Hadiš 146*)

Na het vertellen van deze Hadis, ‘Allamah Maulana Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd: De gezegende metgezellen die de tijd van onwetendheid hadden gezien, konden niet bevatten hoe iemand zijn eigen ouders kon uitschelden (d.w.z dat zij verbaasd waren om dit te horen). De Geliefde en Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ beschreef dat het betekende dat het gevolg was dat iemand anders zijn ouders uit zou schelden. Tegenwoordig is er zo een tijd gekomen dat sommige mensen hun eigen ouders uitschelden en hun volledig onrespectvol behandelen. (*Bahar-e-Shari’at*)

Degene Hangend aan de Takken van Vuur

Sayyiduna Imam Ahad Bin Hajr Makki Shafi’i heeft vermeld: De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: In de nacht van Mi’raj (Hemelvaart), zag ik sommige mensen die hingen aan takken van vuur. Dus ik vroeg: O Jibril, wie zijn deze

mensen? **الَّذِينَ يَشْتُمُونَ آبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا** Hij antwoordde, 'dit zijn de mensen die slecht over hun moeders en vaders spraken in de wereld.' (Azzawajir 'Aniqtiraf-il-Kabair, Vol. 2, pp. 139)

Zoveel Vlammen als regendruppels

Het is overgeleverd dat in het graf van degene die zijn ouders uitscheldt, zoveel gloeiende vlammen neer zullen dalen als de hoeveelheid regendruppels die neerdalen op de aarde vanuit de lucht. (Azzawajir 'Aniqtiraf-il-Kabair, Vol. 2, pp. 140)

Graf breekt de ribben

Het is overgeleverd: Wanneer iemand die ongehoorzaam is aan zijn ouders wordt begraven, drukt het graf hem zo hard dat zijn ribben elkaar doorboren (breken).

(Azzawajir 'Aniqtiraf-il-Kabair, Vol. 2, pp. 140)

Zal het Paradijs niet binnen gaan

Het is overgeleverd door Sayyiduna 'Abdullah bin 'Umar **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** dat de Beste en Heiligste Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** heeft gezegd: Drie mensen zullen het Paradijs niet binnentreden:

1. Degene die ongehoorzaam is aan zijn ouders
2. Een Dayyuš (schaamteloos)
3. Een vrouw die het uiterlijk van een man aanneemt.

(Al-Mustadrak, Vol. 1, pp. 252, Hadiš 252)

Als ouders ruzie maken wat moeten de kinderen doen?

A'la Hazrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulānā Shāh Imām Aḥmad Razā Khān رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft gezegd: Als er ruzie is tussen de ouders moeten de kinderen noch de vader noch de moeder steunen. Ze moeten niet ruw/hard zijn tegen de vader uit liefde voor de moeder. Om de gevoelens van een vader te kwetsen, om ruw antwoord te geven, of hem onrespectvol aan te spreken door hem recht in zijn ogen aan te kijken is Haram en is ongehoorzaamheid aan Allah عَزَّوَجَلَّ. Het is niet toegestaan voor kinderen om de vader of de moeder op deze manier te steunen. Beide zijn hun Paradijs of Hel. Wie hij ook kwetst, hij verdient de hel. (We zoeken toevlucht bij Allah عَزَّوَجَلَّ). Onthoud dat niemand gehoorzaamd kan worden door ongehoorzaamheid aan Allah عَزَّوَجَلَّ. Bijvoorbeeld: Als de moeder aan haar kind vraagt om de vader te kwetsen op elk mogelijke manier en als hij er niet mee akkoord gaat. M.a.w. hij is niet ruw tegen zijn vader, en hierdoor zijn moeder boos wordt, dan moet hij haar boos laten zijn en helemaal niet naar haar luisteren in dit geval. Dezelfde regel is van toepassing als de vader vraagt om de moeder te kwetsen.

Geleerden hebben erover vermeld dat de moeder in zaken van het zorgen prioriteit krijgt en wanneer het aankomt op respect dan krijgt de vader voorkeur, omdat de vader ook de autoriteit heeft over zijn moeder (van de kinderen).

Als ouders opdracht geven om de baard te scheren, gehoorzaam niet

We komen te weten dat als ouders iets vragen wat onwettig is (tegen Shari'ah), gehoorzaam hun dan niet. Hun gehoorzamen in onwettigen zaken is een zonde. Bijvoorbeeld: de ouders vragen om te liegen, of de baard te scheren of het minder hebben dan een vuist lang, luister dan helemaal niet naar hun, hoe boos ze ook worden. Je zult niet als ongehoorzaam worden beschouwd. En als u het eens bent met hun (met onwettige zaken) dan zult u zeker ongehoorzaam beschouwd worden in het hof van Allah عَزَّوَجَلَّ.

Zo ook als ouders gescheiden zijn en hoeveel de moeder ook huilt om niet u vader te ontmoeten dan zal dit niet opgevolgd mogen worden. U moet uw vader ontmoeten en u moet hem respecteren. Ook al zijn ze gescheiden maar de relatie met de kinderen is niet gebroken. Beiden van hen hebben nog steeds rechten over de kinderen.

Wat moet men doen als zijn ouders komen te overlijden terwijl zij niet tevreden waren met hem?

Degene van wie de ouders heengegaan zijn terwijl zij ontevreden waren over hem, diegene moet overvloedig smeken voor hun vergiffenis, aangezien het grootste geschenk voor de overledenen is

het smeken voor hun vergiffenis. Hij moet hun veel Isal-e-Sawab¹ (zegeningen) sturen. Hopelijk, zullen de heengegane ouders tevreden worden met hem als hij regelmatig het geschenk van zegeningen stuurt.

Het staat op pagina 197 van Bahar-e-Shari'at, volume 16 [de 312 pagina publicatie van Maktaba-tul-Madinah: De Profeet van Barmhartigheid صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: Iemands zijn ouders of één van hun is heengegaan in zo een staat dat hij ongehoorzaam was naar hun, nu moet hij veelvuldig vergiffenis vragen voor hun zodat Allah عَزَّوَجَلَّ zijn naam schrijft als een vroom persoon. (*Shu'ab-ul-Iman, Vol. 6, pp. 202, Hadiš 7902*)

Indien mogelijk, koop zoveel mogelijk boekjes en boeken van Maktaba-tul-Madinah, en verdeel ze met de intentie van Isal-e-Šawab. Als u de namen van uw ouders of uw adres op de boekjes en boeken geprint wilt hebben met als doel Isal-e-Šawab, neemt u alstublieft contact op met Maktaba-tul-Madinah.

Schulden afbetalen van je ouders

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Degene die de eed van zijn ouders vervult na hun dood en hun schulden afbetaald en hen niet uitscheldt door ouders van anderen uit te schelden, hij zal dan geschreven worden onder degene die zijn ouders vroom hebben behandeld ook al was hij ongehoorzaam

¹ Isal-e-Sawab verwijst naar het op een spirituele manier zegeningen van goede daden leveren aan de overledenen.

aan hen (tijdens hun leven). En degene die de eed van zijn ouders niet vervult en de schulden niet afbetaalt en hun uitscheldt door anderen hun ouders uit te schelden dan zal hij als een ongehoorzame geschreven worden, ook al behandelde hij zijn ouders vroom tijdens hun leven.

(*Mu'jam Awsa, Vol. 4, pp. 232, Hadiš 5819*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De beloning voor het bezoeken van de graven van ouders op vrijdag

De meest Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Degene die beide graven van zijn ouders of één van hun elke vrijdag bezoekt, Allah عَزَّوَجَلَّ zal zijn zondes vergeven en hij zal geschreven worden onder degene die goed zijn tegen hun ouders'. (*Jami' Tirmizi, pp.97, Hadiš 130*)

Madani Channel zal Madani Veranderingen brengen in elke huis

Beste Islamitische broeders! Om uzelf te beschermen tegen het ongehoorzaam zijn jegens ouders, en het motivatie te krijgen om hen te gehoorzamen, en bovendien om de kaars van liefde voor de Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ aan te steken in het hart; blijf gehecht aan de Madani omgeving van

Dawat-e-Islami. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** Met de zegeningen van deze Madani omgeving, krijgen wij het voorrecht om volgens de Sunnah te handelen, goede daden te verrichten, ver te blijven van zondes en te verlangen naar de bescherming van ons Imaan.

Om de Sunnahs te leren, reis in de 3-daagse Madani Qafilahs elke maand met de liefhebbers van de Profeet **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. Besteed de dagen en nachten van uw leven volgens de ‘Madani In’amat’. Bovendien, verricht elke nacht Fikr-e-Madinah (zelfreflectie) minstens 12 minuten en vul uw Madani In’amat kaart in. U zult succesvol zijn in beiden werelden. Om te begrijpen wat de zegeningen zijn van de Madani omgeving van Dawat-e-Islami, lees nu een Madani gebeurtenis:

Hier is een samenvatting van een gebeurtenis verteld door een Muballigh (prediker) van Dawat-e-Islami van Mirpur, Bangladesh) Onderweg kwam ik eens een persoon tegen. Toen hij mij zag zei hij: ‘Weet u waar ik naar toe ga met mijn vrouw en kinderen?’ Hij antwoorde zelf: ‘Mijn ouders en ik waren in onenigheid met elkaar. Door het kijken naar de toespraak ‘Man Bap ke huquq (Rechten van de ouders)’ op Madani Channel, realiseerde ik me dat ik een grote zonde heb begaan doordat ik ongehoorzaam was tegenover hun. Daarom, ga ik naar mijn ouders met mijn vrouw en kinderen voor vergeving. Moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** succes schenken aan Dawat-e-Islami en Madani Channel.’

*Rah-e-sunnat par chala kar sab ko Jannat ki araf
Lay chalay bus ik yehi hay Madani channel ka hadaf
Ya Khuda hay iltija 'Aar ki
Sunnatayn apnayain sab Sarkar _ki*

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Been werd afgesneden door Moeders Vervloeking

Beste Islamitische broeders! Van het voorgaande Madani gebeurtenis, komen we te weten wat de voordelen zijn van Madani Channel. Deze Madani gebeurtenis brengt het belang van 'Rechten van ouders' tot een hoogtepunt. Men moet zijn gehele leven blijven proberen om hun rechten te vervullen tijdens zijn leven en hij moet zichzelf beschermen tegen de ontevredenheid van zijn ouders. De mensen die hun ouders kwetsen krijgen een angstaanjagend einde in deze wereld. Daarom heeft Shaykh 'Allamah Kamaluddin Damairi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ verteld dat: 'Zamakhshari (die een bekende geleerde was van de Mu'tazilah sekte) die alleen één been had. Na het vragen van mensen, onthulde hij dat het een gevolg was van de vervloeking van zijn moeder.

Hij vertelde: het incident vond plaats toen ik een kind was en een mus had gevangen en een draad had gebonden om zijn been. Toevallig, vloog het weg uit mijn hand en ging in een barst van de muur. Maar de draad bleef buiten hangen. Ik trok

erg hard aan het draad en de mus kwam eruit met krampachtige beweging en zware pijnen; het been van de zielige mus was afgesneden door de draad. Mijn moeder zag dit en werd verdrietig en vervloekte mij door te zeggen: Moge Allah عَزَّوَجَلَّ jouw been afsnijden op dezelfde manier als deze vogel, die zijn pijn niet kan uitten. Na een tijdje vergaten we deze gebeurtenis. Ik reisde een keer naar 'Bukhara' om 'Ilm-e-Din (kennis) te vergaren en ik viel neer van mijn rijdier en mijn been was zwaar verwond. Toen ik aankwam in 'Bukhara', kreeg ik meerdere behandelingen maar niks verlichtte de pijn. Na alles moest ik mijn been laten afsnijden. (Dit was het effect van mijn moeders vloek). (*Hayat-ul-aywan-ul-Kubra, Vol. 2, pp. 163*)

Verontschuldigd je aan je ouders door te vallen op hen voeten

Beste Islamitische broeders! Als uw ouders of één van hen boos is, zonder enige vertraging, vraag vergiffenis door te huilen, door uw handen voor hen te binden en hun voeten smekend vast te houden. Vervul hun toegestane eisen want het succes van de wereld en het Hiernamaals ligt daarin. Voor verdere informatie over de rechten van de ouders, kijk alsjeblieft naar de twee VCD's:

- (1) 'Man Bap ke Huquq' (Rechten van ouders)
- (2) De VCD van Madani Muzakarrah gehouden tijdens de I'tikaf van Ramadan-ul-Mubarak (1430 Hijri) genaamd 'Walidain kay

na-Farmanon ka Anjam' gepresenteerd door Maktaba-tul-Madinah.

Dil doukhânâ chor dayn Mân Bâp kâ

Warnah hay is mayn khasârah âp kâ

Kînah-e-Mouslim se sînah pâk ker

Ittibâ`-e-Sâhib-e-Laulâk ker

Ya Khoudâ عَزَّوَجَلَّ hay iltijâ `Attâr kî

Sounnatayn apnâyaîn sab Sarkâr ﷺ kî

Stop met het kwetsen van de harten van je ouders

Anders ben je in groot verlies

Reinig je hart van de boosaardigheid van de Moslims

Volg de voetstappen van de Geliefde Profeet

O Heer, dit is het verzoek van 'Attar

Dat iedereen de Sunnah van de Profeet aanneemt

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Beste Islamitische broeders! Om de Bayan (toespraak) te beëindigen, zou ik graag nog de voortreffelijkheid van een Sunnah en etiquette willen vermelden. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd: 'Degene die van mijn Sunnah houdt, houdt van mij en degene die van mij houdt zal met mij in het Paradijs zijn.' (Ibn-e-'Asakir, Vol. 9, pp. 343)

15 Sunnahs en manieren van lopen

1. Allah ﷻ heeft gezegd in Surah Bani Israil, deel 15, vers nummer 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

En loop niet verwaand op de aarde; ongetwijfeld, kun je de aarde niet scheuren noch kun je de hoogte van de bergen bereiken.

(Vertaling van Kanz-ul-Iman) (deel 15, Surah Bani Israil, Vers 37)

2. De Geliefde Profeet ﷺ heeft gezegd: Een man, liep arrogant, gekleed in twee sjaals en voelde zich erg trots. De aarde trok hem in zich en hij zal in de aarde blijven zinken tot de Dag des Oordeels.

(Sahih Muslim, pp. 1156, Hadis 2088)

3. De Geliefde Profeet ﷺ, hield soms de hand van zijn metgezel in zijn gezegende hand tijdens het lopen. *(Mu'jam Kabir, Vol. 7, pp. 277)*

4. Wanneer de Heilige Profeet ﷺ liep leunde Hij ﷺ een klein beetje naar voren alsof Hij ﷺ afliep van een hoogte.

(Shamail-e-Tirmizi, pp. 87, Hadiš 118)

5. Loop nooit met trots; het dragen van kettingen of goud of ander metaal, met de voor knopen (van een shirt) open om te laten zien. Dit is de stijl van de onwetende, trotse mensen die in overtreding zijn. Het is Haram voor mannen om een gouden ketting te dragen om de nek. Het dragen van andere metalen ketting is ook niet toegestaan.
6. Als er geen belemmering is, loop dan aan de kant van de voetpad met een gemiddelde tempo. Wees niet zo snel dat mensen met verbazing kijken naar u. En loop niet te langzaam waardoor mensen aannemen dat u ziek bent. Men moet niet de hand vast houden van een amrad (aantrekkelijke jongen) om zijn hand vast te houden of te schudden of om hem te omhelzen met lust is haram en een handeling dat lijdt naar de hel.
7. Het is geen Sunnah om hier en daar te kijken (onnodig) tijdens het lopen. Loop met waardigheid en met uw blik omlaag. Sayyiduna Hassan Bin Abi Sinan رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ging voor Eid Salaat, toen Hij رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ terug kwam naar huis, vroeg zijn vrouw aan hem: ‘Hoeveel vrouwen heb je gezien?’ Hij رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ bleef stil. Toen zij bleef aandringen zei hij: ‘Ik bleef kijken naar de duimen van mijn voeten vanuit huis totdat ik terugkeerde naar jouw’. (*Kitab-ul-Wara’ ma’ Mawsu‘ah Imam Ibn Abi Dunya, Vol. 1, pp. 205*)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! Vrome dienaren van Allah عَزَّوَجَلَّ kijken niet onnodig tijdens het lopen hier en daar, vooral wanneer het druk is zodat zij niet naar iemand kijken wie niet toegestaan is door Shariah om naar te kijken. Dit is de vroomheid van onze voorgangers. De regel is dat als u kijkt naar een vrouw ongewild en u wendt uw blik gelijk af dan bent u geen zondaar.

8. Het is niet gepast om onnodig te kijken naar iemands balkon of ramen.
9. Tijdens het lopen of op en af gaan van trappen, zorg er dan voor dat uw schoenen geen geluid maken. Onze Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ vond het geluid niet fijn dat door de schoenen werd gemaakt.
10. Als er twee vrouwen staan of gaan op een weg, loop niet tussen hun twee door. In een gezegende hadís, wordt ons verboden om zo te handelen.
11. Het is tegen de manier om te spugen, uw neus schoonmaken, uw vinger in uw neus te plaatsen, kriebelen aan uw oren, schoonmaken van vuil op uw kleren met uw vingers, jeuken aan uw geslachtsdelen enzovoort tijdens het lopen, zitten of staan voor mensen.
12. Sommige mensen hebben een slechte gewoonte om wat er ook op hun pad komt te schoppen. Dit is een onbeschaafde

manier dat ook een verwonding kan veroorzaken aan hun voet. Bovendien is het schoppen van kranten of karton, pakketten en lege flessen van mineraal water waarin inscripties staan ook een onrespectvolle handeling.

13. Tijdens het lopen, houdt u aan de wetten die niet in strijd zijn met Shari'ah. Bijvoorbeeld tijdens het oversteken van de weg, probeer dan over te steken waar een zebrapad is of een hoofdbrug, indien aanwezig.
14. Steek de weg over door te kijken naar de richting van het verkeer. Bovendien om een spoorweg over te steken, wanneer treinen gewoonlijk passeren is het alsof u de dood een uitnodiging geeft. Degene die beschouwt dat de trein erg ver is, moet weten dat er een gevaar is om vast te komen te zitten door haast of nalatigheid, wat resulteert in een ernstige ongeval. Bovendien zijn er ook plekken waar het verboden is om via de spoorlijn over te steken. Houdt u aan deze wetten vooral op stations.
15. Loop voor 45 minuten met het doel van Dhikr en het reciteren van Salat-'Alan-Nabi elke dag met de intentie voor het verkrijgen van kracht om te aanbidden. U zult hierdoor gezond blijven. De beste manier om te lopen is om eerst 15 minuten snel te lopen, de volgende 15 minuten op normaal tempo, en de laatste 15 minuten op snel tempo. Met deze oefening zal het hele lichaam

getraind worden. De spijsvertering zal naar behoren functioneren, u zult gered worden van verschillende ziektes inclusief hart-gerelateerde ziektes.

Om duizenden Sunnahs te leren, koop en lees twee boeken: (1) Bahar-e-Shari'at, volume 16 die bestaat uit 312 pagina's en (2) 'Sunnatayn of Adab' (Gepubliceerd door Maktab-tul-Madinah) Een andere excellente manier om de Sunnahs te leren is het reizen met de liefhebbers van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in de Madani Qafilahs van Dawat-e-Islami.

Lūtnay raḥmatayn Qāfilay mayn chalo

Sīkhñay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo

Ĥaun gī ḥal mushkilayn Qāfilay mayn chalo

Khatm ḥaun shāmatayn Qāfilay mayn chalo

Om genade te verkrijgen, reis met Madani Qalifah

Om de Sunnahs te leren, reis met Madani Qalifah

*Om beproevingen op te lossen, reis met Madani
Qalifah*

Om leed te beëindigen, reis met Madani Qalifah

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **يُرِيدُ اللَّهُ الْخَيْرَاتِ**.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah's**, **يُرِيدُ اللَّهُ الْخَيْرَاتِ**



MC 1286

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
 Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan
 UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net